

Informatie Kunstwerk

Titel: Gedicht Kermesse d'Ete



Wijk:	Laren
Toponiem:	Brink, De Rijt, in bestrating
Kunstenaar:	Nikki van Es Sacha de Leeuw K. Wielenga
Materiaal:	Hardsteen
Jaar van plaatsing:	1991

Omschrijving

“Ik liep met Mok gelukkig op de Brink van Laren waar de zomerkermissen kruise”. Zo begint het gedicht “Kermesse d'Été” van Gerrit Achterberg. Met zijn vriend Maurits Mok bezocht hij begin 20e eeuw de Larense kermis. De Larense kermis was rond 1900 beroemd en berucht. Met de stoomtram, op de fiets en lopend kwamen bezoekers uit de wijde omgeving kermis vieren. Enorme attracties als de stoomcarroussel van Janvier trokken duizenden bezoekers. De vermaarde firma Hommersom en Vermolen was ook in Laren present. De kermis kreeg ook Koninklijk bezoek: vanuit Baarn kwamen de Oranjes in Laren kermis vieren.

Kunstwerk vervaardigd door fa. Dekker, natuursteen, te Loosdrecht.

